



I Åke Paulssons lilla telefonmuseum finns de första telefonerna på 1890-talet till dagens smartphones. Lokalen är perfekt tycker han, det finns också en telefongina när så han kan kappas in några av dem.

Foto: LISA GRÖNQVIST

Ett museum på elva kvadrat

Sveriges minsta telefonmuseum finns i Skara

MUSEUM I Skara finns det som med stor säkerhet är Sveriges minsta telefonmuseum. På elva kvadrat visar Åke Paulsson upp telefoner från 1890 till dagens smartphones. – Målsättningen är att visa telefonens utveckling.

I källarvåningen i ett av lägenhetshusen på Skaraborgsgatan finns det lilla telefonmuseet som drivs av Åke Paulsson. Lokalen är bara elva kvadratmeter stor, men där ryms över hundra års telefonhistoria. – Har Håase och Tage ett

litet filmmuseum i Tomelilla så kan jag ha ett litet telefonmuseum, säger Åke Paulsson.

Han arbetade på Televerket och började då samla på telefoner som han hade i sommarstugan i Dolbländ. Men när Åke och hustrun Inger skulle sälja sommarstugan så behövde han hitta på något med sin telefoninsamling.

– Då fick jag hyra den här lokalen, så jag kunde ta hem dem och ställa ut. Det är jättebra, det är i samma hus som vi bor så det är bra att ta hissen ner.

Telefonen firar 130 år
Invieringen var för några veckor sedan och firades

des av Tommy Kroon från Skara Gille.

Det är ett passande år att starta ett telefonmuseum, för i år är det 130 år sedan Graham Bell uppfann telefonen. I Åke Paulssons telefonmuseum finns det vevtelefoner, telefoner med fingerkiv, telefoner med datorväxlar, mobiltelefoner och smartphones.

De 70-tal telefonerna står i hyllor i åldersordning på det lilla museet. Telefonerna har Åke hittat på Traders, auktioner, loppis och second hand. En del har skänkts. Men samlingen är inte riktigt komplett än.

– Jag saknar en mynttelefon, det vore kul att ha

så det jagar jag efter. En väggtelefon letar jag också efter, säger Åke Paulsson.

Han har också en hel del annat intressant i sin samling, som en telefonkatalog från 1922. I den finns alla nummer i hela Västra Sverige, ändå var den inte tjockare än några centimeter. På den tiden var mest företag och butiker som hade telefoner, det var inget som finns i varje hem.

Mycket har hänt

– Vi har haft besökare som har företagare i familjen som kunde finna det numret i katalogen och blivit jätteglada, säger Åke Paulsson.

Museet speglar hur tiden har förändrats. Idag finns inte knappt några telefonkataloger, allt finns på Internet. Nu har många fler än en mobiltelefon dessutom och fasta telefoner är ingen självklarhet.

Åke Paulsson visar upp sin första mobiltelefon från 1985 som han hade när han jobbade på Televerket. En Ericsson Hot Line som är härlig. Dagens smartphones är i jämförelse väldigt små och lätta.

"Tycker jag är galen"

Telefonmuseet är öppet efter överenskommande och har inga fasta öppettider, även om det finns planer på att ha öppet hus.

– Folk från ringa till mig och boka tid om man vill titta, så får vise när jag har tid. Jag håller på järnvägar också så jag är en upptagen person, säger Åke och fortsätter.

– Många tycker jag är galen, men det är väldigt bra och jag har näst till museet ifall jag kommer på några innovationer mitt i natten. Det har tagits väl emot och när det blev känt så har många hört av sig.

– Det är skönt att ha något att göra, säger Inger.

Lisa Bring
031 70 8
lisk@p4



En högstatar telefon som finns i fröare samvårskollegium där direktören satt och en namntelefon från ett hotell i Norge som Åke hittade på second hand.



Här är de äldsta telefonerna på Åke Paulssons telefonmuseum. Man kan se framåt på telefoner från Televerket och Ericsson, eftersom det var där han arbetade.



Här är Åke Paulssons första mobiltelefon från 1985. Teknisk utvecklingen har gått långt fram vad det gäller mobiltelefoner de senaste 30 åren.



I Åke Paulssons lilla telefonmuseum finns de första telefonerna på 1890-talet till dagens smartphones. Lokalen är perfekt tycker han, det finns också en telefonlina ner så han kan koppla in några av dem. Foto: Lisa Bring



En högtalartelefon som fanns i finare sammanträdesrum där direktören satt och en rumstelefon från ett hotell i Norge som Åke hittade på second hand. Foto: Lisa Bring



Här är Åke Paulssons första mobiltelefon från 1986. Teknikutvecklingen har gått långt fram vad det gäller mobiltelefoner de senaste 30 åren. Foto: Lisa Bring



Här är de äldsta telefonerna på Åke Paulssons telefonmuseum. Han samlar främst på telefoner från Televerket och Ericsson, eftersom det var där han arbetade. Foto: Lisa Bring

Ett museum på elva kvadrat

Sveriges minsta telefonmuseum finns i Skara

Museum

I Skara finns det som med stor säkerhet är Sveriges minsta telefonmuseum. På elva kvadrat visar Åke Paulsson upp telefoner från 1890 till dagens smartphones.

– Målsättningen är att visa telefonens utveckling.

måndag 14 november 2016

I källarvåningen i ett av lägenhetshusen på Skaraborgsgatan finns det lilla telefonmuseet som drivs av Åke Paulsson. Lokalen är bara elva kvadratmeter stor, men där ryms över hundra års telefonhistoria.

– Har Hasse och Tage ett litet filmmuseum i Tomelilla så kan jag ha ett litet telefonmuseum, säger Åke Paulsson.

Han arbetade på Televerket och började då samla på telefoner som han hade i sommarstugan i Dalsland. Men när Åke och hustrun Inger skulle sälja sommarstugan så behövde han hitta på något med sin telefonsamling.

– Då fick jag hyra den här lokalen, så jag kunde ta hem dem och ställa ut. Det är jättebra, det är i samma hus som vi bor så det är bara att ta hissen ner.

Telefonen firar 130 år

Invigningen var för några veckor sedan och förrättades av Tommy Kroon från Skara Gille.

Det är ett passande år att starta ett telefonmuseum, för i år är det 130 år sedan Graham Bell uppfann telefonen. I Åke Paulssons telefonmuseum finns det vevtelefoner, telefoner med fingerskiva, telefoner med datorväxlar, mobiltelefoner och smartphones.

De 70-tal telefonerna står i hyllor i åldersordning på det lilla museet. Telefonerna har Åke hittat på Tradera, auktioner, loppis och second hand. En del har skänkts. Men samlingen är inte riktigt komplett än.

– Jag saknar en mynttelefon, det vore kul att ha så det jagar jag efter. En väggtelefon letar jag också efter, säger Åke Paulsson.

Han har också en hel del annat intressant i sin samling, som en telefonkatalog från 1922. I den fanns alla nummer i hela Västra Sverige, ändå var den inte tjockare än några centimeter. På den tiden var mest företag och butiker som hade telefoner, det var inget som fanns i varje hem.

Mycket har hänt

– Vi har haft besökare som har företagare i familjen som kunde finna det numret i katalogen och blivit jättegglada, säger Åke Paulsson.

Museet speglar hur tiden har förändrats. Idag finns inte knappt några telefonkataloger, allt finns på internet. Nu har många fler än en mobiltelefon dessutom och fasta telefoner är ingen självklarhet.

Åke Paulsson visar upp sin första mobiltelefon från 1986 som han hade när han jobbade på Televerket. En Ericsson Hot Line som är bärbar. Dagens smartphones är i jämförelse väldigt små och lätta.

”Tycker jag är galen”

Telefonmuseet är öppet efter överrensommelse och har inga fasta öppettider, även om det finns planer på att ha öppet hus.

– Folk från ringa till mig och boka tid om man vill titta, så får vi se när jag har tid. Jag håller på järnvägar också så jag är en upptagen person, säger Åke och fortsätter.

– Många tycker jag är galen, men det är väldigt bra och jag har nära till museet ifall jag kommer på några innovationer mitt i natten. Det har tagits väl emot och när det blev känt så har många hört av sig.

– Det är skönt att han har något att göra, säger frun Inger.

Lisa Bring lisa.bring@vgt.se